

Prekenserie **Mozes de verlosser**



Preek 8

Tekst

Deuteronomium 31: 1-8

Mozes' opvolger

Korte samenvatting van de preek

Steeds meer mensen verlangen naar een sterke man als leider, anderen zijn daar juist bang voor.

Mozes' opvolger

1) Waarom kon Mozes de klus niet afmaken?

Mozes was zo'n sterke leider (Dt 34:9-10), waarom mocht hij dan toch niet verder? Hij wilde het graag (Dt.3:23vv) en hij had er nog de kracht voor (Dt.34:7). Maar God was boos op Mozes vanwege het volk (Dt. 3:26). Mozes had zichzelf in plaats van het volk gesteld; om hem ging God verder met het volk na de zonde met het gouden kalf, maar juist daarom werd het hem niet vergeven toen hij in de fout ging (Num 20:12).

En daarom: verwacht niet teveel van een leider (ze brengen je nooit verder dan aan de grens van het beloofde land); en denk als leider niet dat alles van jou afhangt.

2) Waarom is Jozua de juiste man

a. Jozua is een zwak persoon

Jozua na Mozes lijkt geen verbetering: een gewoon mannetje met een gewone naam, bang en onzeker, net als het volk (Dt 31:7-8)

Maar juist omdat hij zo is kan God in hem werken. Nu gaat God het zelf doen = nu gaat Jozua het doen (Dt 31:3), en dat zit ook in zijn naam: Jozua= de Heer redt.

En dat is typerend voor hoe God werkt, God kiest wat niet mee telt en machteloos is in de ogen van de wereld (jongste zonen, onvruchtbare vrouwen, volkse discipelen en randfiguren, kinderen, 1 Kor. 1: 26-28). Niet de sterke mannen van deze wereld bepalen de toekomst, maar de HEEER en Hij werkt door het nederige.

b. Jozua verwijst naar Jezus

Het mysterie van het geloof is dat God zelf een gewoon mens werd met de naam Jozua (in het grieks: Jezus). Een gewone joodse man, die weinig indruk maakte met zijn uiterlijk (Jes 53: 3v). En hij vernederde zich tot in de dood aan het kruis. Zo gaf Hij zijn leven voor zijn volk, iets wat Mozes niet kon; en zo brengt Hij zijn volk in het beloofde land. (vgl ook Fil.2: 5-11)

En dus: - besef: wij kunnen onszelf niet verlossen

- maar de HEEER zelf brengt die verlossing door lijden en opoffering

- en Hij vraagt je te volgen op die weg: door lijden, dienen en liefhebben naar glorie

Toegepast op leiderschap:

- verlangen naar sterke mannen, die alles recht zetten is afgoderij

- angst voor sterke mannen is misplaatst: de Heer regeert

- en als je die Heer kent wil hij ook jou gebruiken voor verandering. Wees daarom sterk en moedig, en besef: als je zwak net, ben je sterk in de kracht van de Heer

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 10 november 2024) https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) sterke leiders

Recent is in Nederland de partij van Geert Wilders de grootste geworden, in de V.S. is Donald Trump weer tot president gekozen. Voorbeelden van 'sterke mannen' als leiders.

- bespreek wat dit soort politici bij je oproept
- probeer Bijbels te duiden waarom je wel of niet blij zou moeten zijn met dit type leiders
- willen we binnen de kerk ook graag 'sterke leiders'? Waarom wel/niet?

3) een paar stellingen bespreken

Bespreek de volgende stellingen:

- Christenen moeten voorbeelden zijn van dienstbaar leiderschap, ook als dat opoffering vraagt of niet gewaardeerd wordt. Ben je het eens met die stelling? Licht dat toe aan de hand van je eigen ervaringen.
- Macht en aanzien kunnen voor leiders makkelijk tot een afgod worden. Kun je daarvan voorbeelden geven uit de wereld, uit de kerk, uit je eigen leven?
- Jezus aan het kruis. Dat is een veelzeggende verklaring over macht en leiderschap. Probeer dat een woorden te geven.

4) slow-reading Jozua 1:7-9

- Lees samen Jozua 1:7-9 twee keer (bijv. in twee vertalingen)
 - Neem nu 5 minuten waarin ieder in stilte lezend en biddend na kan denken over wat God hem of haar met deze verzen te zeggen heeft.
- Kies daaruit één gedachte die je delen wilt
- Maak een rondje waarin ieder vertelt wat hem of haar geraakt heeft. Je kunt evt. door vragen, maar het is niet de bedoeling dit nu al te bespreken.
 - Bespreek nu wat naar voren gekomen is vanuit de vraag: als we dit biddend af gaan sluiten waarvoor moeten we dan danken/bidden
 - sluit eventueel af met een kringgebed

4) Besprekingsvragen

- Wat zegt deze preek over Mozes en Jozua over ambtsdragers in de kerk?
- Hoe vertaal je Gods voorkeur voor wat zwak en onaanzienlijk is (1 Kor 1: 16-28) door naar de politiek?
- Noem de dingen op waarin Mozes naar Jezus verwijst. En op welke punten schoot Mozes als middelaar tekort?
- Was dit nu een preek met een politieke kleur of niet?