

# Prekenserie **Mozes de verlosser**



Preek 7

Tekst Exodus 33

## Godservaring

### Korte samenvatting van de preek

Zowel binnen als buiten de kerk zijn er veel mensen, die eigenlijk maar weinig van God ervaren, terwijl ze dat wel graag zouden willen.

Thema: God ervaren (drie punten en een paar praktische tips)

1) Stel je niet tevreden met surrogaat

God wilde na de uittocht een intieme relatie met z'n volk; Hij trouwde het volk (verbond), en kwam bij haar wonen (tabernakel). Maar het huwelijk was nog niet gesloten of de bruid pleegde ontrouw (gouden kalf). IN zijn woede wil God eerst het volk vernietigen, maar dankzij Mozes ziet Hij daarvan af. Toch is er teveel gebeurd om samen verder te gaan.

In vers 1-3 biedt God het volk rijkdom (land vloeiende van melk en honing) en succes (verdrijver van de volken), maar zelf blijft Hij op afstand en stuurt een engel mee.

Dat lijkt een droom-aanbod, maar Mozes (vers 15) als het volk (vers 4) vinden dit verschrikkelijk, want: de relatie met God is het enige waar het om draait; daar zijn we voor geschapen en daarom kan niets (geld, succes, geluk enz) buiten God ons werkelijk vervullen.

2) Zoek Gods glorie

Dan vraagt Mozes of Hij Gods majesteit/glorie mag zien.

- Hij wil God zien zoals Hij werkelijk is (Wij willen vaak een God op onze voorwaarden)
- Hij wil God om wie Hij is, niet om wat Hij geeft. God is voor hem een doel, geen middel
- Hij wil God in de ogen kijken (vrs 20: gezicht) en genieten van de relatie (aanbidding)

3) Wat God geeft

In Gods antwoord drie elementen: a. Het kan niet (vers 20) vgl 1 Tim 6:16 ; b. Het kan wel gedeeltelijk (vers 21-23), maar dat was al superindrukwekkend en deed Mozes gezicht nog heel lang stralen (34:30 ev); c. maar het belangrijkste is te horen: Gods naam 'Ik ben!', nu gespecificeerd als 'Ik ben genadig en barmhartig!'.

Toch zegt Paulus dat wij een nog veel groter luister te zien krijgen (2 Kor 3: 10.18), Wij hebben Jezus leren kennen, Hij heeft onder ons getabernakeld, en ons kinderen van God gemaakt. Met name aan het kruis hebben we zijn glorie gezien: genade en barmhartig!! (vgl Joh 1:1.14.18; 17:4; 1 Joh 3: 2)

4) praktische tips

a. bid om meer van God te mogen zien; b. doe je sieraden af (vers 4) dwz heb berouw en besteed je rijkdom aan Gods koninkrijk; c. Luister als God zijn naam bekend maakt; d. neem de tijd voor aanbidding

# Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 3 november 2024)  
[https://www.youtube.com/results?search\\_query=pax+christi+den+haag](https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag)  
of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

## 1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

## 2) Wat heb jij van God ervaren

Denk eerst even allemaal na over deze vragen:

- wat roepen de woorden 'God ervaren' bij je op?
- kun je iets onder woorden brengen van wat jij van God ervaart?
- Ken je dat verlangen naar meer van God ervaren? Wat doe je daarmee?

Maak nu een rondje waarbij ieder reageert op deze vragen. Je mag wel verduidelijkingsvragen stellen, maar nog niet in gesprek gaan.

Bespreek daarna samen wat naar voren is gekomen.

## 3) Wat is jouw bede?

Mozes bede is Gods majesteit te zien, dat is

- God te leren kennen zoals Hij is (zonder voorwaarden of voorbehoud)
- God te leren kennen in wie Hij is, niet in wat Hij geeft
- God in de ogen kijken en genieten van zijn schoonheid en het samenzijn.

Hoe verhoudt dit zich tot jouw diepste wens aan God?

Hoe kun je groeien in zo'n verlangen?

## 4) Besprekingsvragen

- Wat vind jij van de inzet van de Wesminster Catechismus: Vraag: Wat is het belangrijkste doel van het leven van de mens? Antwoord: God verheerlijken en voor altijd van Hem genieten. (Glorify God and enjoy Him forever)
- In het begin van de preek wordt de relatie tussen God en zijn volk met een huwelijk vergeleken: verbond= trouwen; tabernakel= samen wonen ; wet= liefde tonen; gouden kalf = overspel. Wat doet die vergelijking jou?
- Stel dat God jou rijkdom en geluk zo garanderen, maar dat je nooit iets van Hem zou ervaren, hoe zou je op zo'n aanbod reageren?
- Dien jij God om wat Hij je geeft, of om wie Hij is?
- Het volk deed z'n sieraden af (vers 4). Eerder gaven ze hun sierraden om er een gouden kalf van te maken (32: 2-3) en later voor het heiligdom (35: 22). Kun je hieruit een les trekken voor ons vandaag?
- Wat is er nodig om te kunnen genieten van Gods glorie, zoals je ook kunt genieten van bijvoorbeeld de schoonheid van een indrukwekkend landschap?