

Prekenserie **Mozes de verlosser**



Preek 2

Tekst Exodus 2:11-25

een valse start

Korte samenvatting van de preek

Hoe lang nog Heer?! (Ps.13) Soms is het lijden groot en lijkt de verlossing ver weg. Die verlossing komt, maar wel op Gods tijd en op Gods manier

1) Hoe die verlossing niet komt: een valse start (ver 11-22)

Mozes is inmiddels opgegroeid: een prins in Egypte, en hij lijkt de perfecte kandidaat om zijn volk te verlossen:

a) hij was geschikt

Machtig in woord en daad (Hand 7:22), in de kracht van zijn leven (Hand 7,23: 40 jaar); Hij kende z'n roots en bekommerde zich om zijn volk. En hij kon geen onrecht verdragen (3x grijpt hij in)

b) hij geloofde

Hij had voor zijn rijke Egyptische bestaan kunnen kiezen, maar in geloof wilde hij liever lijden met zijn volk (zie Hebr. 11: 25-27)

c) hij voelde zich geroepen

Hij geloofde dat God zijn volk door zijn hand wilde verlossen (Hand 725)

Maar het werd een volslagen fiasco

- zijn volk wilde hem niet (hetzelfde als later Jezus zou ervaren)
- zijn methode deugde niet (Zach.4:6) (anders dan Jezus koos hij voor geweld en moord)
- hij wachtte niet op God

De belangrijkste les: Verlossing komt nooit van onszelf (onze plannen/capaciteiten/geloof/aanpak).

Het begint niet bij onze agenda, maar wij moeten ons afstemmen op Gods agenda en op zijn plannen

2) Hoe die verlossing wel komt: het begin (vrs 23-25)

Er lijkt niets te veranderen, en ze schreeuwen het uit. En juist daar begint de verandering. God gaat optreden:

- Hij hoort hun roep en ziet hun ellende
- Hij gedenkt (zakar)> dat bepaalt zijn optreden
- Hij kende (jada') (NBG: trok zich hun lot aan)> weten in diepe relatie

En zo zie je dat de eerste versie van Mozes (die van 40 jaar) mislukt, maar dat God in 40 jaar woestijn in Midjan zorgt voor een nieuwe nederige versie. En wij kennen de nog betere versie: Jezus Christus. Als het lijden uitzichtloos lijkt, denk aan Hem, dankzij Hem gedenkt God zijn verbond en kent Hij je.

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 25 augustus 2024) https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) volkomen geschikt en toch mislukt

Mozes leek volkomen geschikt: persoon, karakter, vaardigheden, geloof en roepingsbesef, en toch mislukte zijn verlossingspoging?

Kun je voorbeelden geven in je eigen leven of van ons als gemeente dat we datzelfde risico lopen? Wat ontbrak eraan?

Hoe kunnen we zorgen dat we niet dezelfde fout maken?

3) Gevormd in de woestijn

Mozes dacht dat hij al geschikt was om het volk te verlossen, maar hij had nog 40 jaar nodig in de stilte van de woestijn.

- Woestijnperiode's in de Bijbel zijn vaak nodig en bedoeld om geschikt te maken voor een taak. Ken je meer voorbeelden?

- Wat is het vormende van de woestijn?

- Heb je zelf woestijnperiode's gekend?

- Kun je ook een soort woestijnperiode's creëren voor jezelf, om te voorkomen dat de drukte en je eigen bezig zijn de toon aangeven?

4) De verandering begon bij de roep om hulp

- Wat kun je leren uit vers 23-25 over gebed?

- Merkten zij die om hulp schreeuwden dat God luisterde? Wat zegt dat?

- Eigenlijk staat er zelfs niet dat de Israëlieten het uitriepen tot God. Kun je het toch een gebed noemen? Wat zegt het over God dat Hij het hoorde en zag?

5) Besprekingsvragen

Lees eerst even deze bespreekpunten en bepaal samen de volgorde van bespreking.

- Mozes werd opgeleid in alle wijsheid van de Egyptenaren. Zou hij er veel aan gehad hebben later? Zegt dit iets over de waarde van een goede opleiding?
- Mozes leverde veel in voor zijn roeping en geloof. Hoe staat dat bij jou? Waarom deed Mozes dat en wat kreeg hij er voor terug? En jij? (Vgl Hebr. 11: 25-27)
- Die hechte band met zijn volk moet voor Mozes in de eerste jaren gelegd zijn. Wat zegt dat over de opvoeding in de eerste kinderjaren?
- Bevrijdingstheologie beroept zich op het verhaal van Exodus om met geweld onderdrukten te bevrijden. Wat zegt dit hoofdstuk daarover?